

'AlteNatuurlijk'-startlied '22 – '23

Midden in het park, dat is toch niet te doen
daar staat een coole school, zo midden in het groen!

De juffen en de meesters die geven van katoen
we zijn hier allemaal in iets wel kampioen!

En we lachen en we dansen en we zingen tralala
want er gaat toch niets boven die school

VAN ALTENA!

Na een hete zomer, zijn we uitgerust.

We stapten in de bergen of zwommen aan de kust.

*'t Was puffen maar genieten en nu keren we weer
naar **AlteNatuurlijk!**, die welbekende sfeer!*

Midden in het park, dat is toch niet te doen
daar staat een coole school, zo midden in het groen!

De juffen en de meesters die geven van katoen
we zijn hier allemaal in iets wel kampioen!

En we lachen en we dansen en we zingen tralala
want er gaat toch niets boven die school

VAN ALTENA!

Dromend tussen bomen op ons groen domein,

Zo veilig en gezond, met plaats voor groot en klein.

*We lezen en we leren, we groeien hier als kool,
want **AlteNatuurlijk!**, blijft de fijnste school!*

REFREIN, eindigend met ...

VAN ALTENA ... HIP HIP HOERA! ... VAN ALTENA!